

Betreft: waarneming van de V 2.

Opgeschrikt door een overdoende  
lawaai klenden wij naar buiten om te  
zien wat er aan de hand was.

We zagen op niet te grote hoogte een  
sigaarvormig ding met een vurige  
staart overvliegen. Binnen de kortste  
keren was die uit het gezicht verdwenen.  
Het was onze eerste kennismaking met de  
V 2, gelanceerd vanuit het Rijksterbos.  
Daarna konden er nog vele volgen en  
vanuit het vrije veld in de warren  
onder Karich hebben wij er verschillende  
zijn zien opstijgen. Ook zaggen we het  
een keer mis gaan; na de lancering,  
recht omhoog, ging de raket met een  
boog weer naar beneden en kwam op de  
grond terecht. De vele transporten die we  
hebben gezien kwamen via het smalle  
weggetje van Ypocolsga en de Trophorster-  
weg naar Balk. Daar was het er moei-  
lijk om de bocht bij Hotel Tarnissa  
te nemen. Door de lengte van de raket  
gaf dat stuwast stagnatie; het ging  
gepaard met veel geschreeuw van de

Militaire verzuenders.

Eigenlijk werd de nieuwe raket  
destijds in de volksmond de V 1  
genoemd en zo schreef een lagere school-  
leerling in haar opstel ook over de  
"veejen"

Pas later bleek het niet te gaan  
om de V 1 doch om de V 2.

Wisse de Jong